

Jezus is een fervent wandelaar geweest. Hij doorkruiste graag heel Galilea en ging als pelgrim te voet vanuit het Noorden naar Jeruzalem. Soms was hij alleen, maar meestal trok hij op in een groepje. De eeuwen door hebben mensen gewandeld wanneer ze van A naar B wilden. Tegenwoordig pakken we snel de fiets, de auto of het openbaar vervoer. Afgezien van de Nijmeegse wandelvierdaagse en andere wandelevenementen, is wandelen tegenwoordig snel iets bijzonders.

'Hoe ben je hier? Ben je lopend?' vragen mensen verwonderd wanneer je bij hen aanbelt en ze geen fiets of auto zien. Maar wie regelmatig wandelt, ontdekt snel dat wandelen gewoon fijn is. Je voelt je vrij. Je snuift de geur van bloemen, weilanden en bouwgrond op. Je ruikt soms de regen. Je ontmoet andere mensen. Je krijgt nieuwe ideeën. Bijna altijd kom je anders thuis dan je van huis ging. Geen wonder dat kerken het wandelen de laatste tijd opnieuw ontdekken.

Begin

In april 2007 kwam ook Peter Visser, toentertijd pastoraal medewerker in wijkgemeente De grote Kerk, op het idee: 'Wij moeten meer wandelen. Om elkaar te leren kennen. Om elkaar te helpen en te ondersteunen'. Hij vond Barend Kroes bereid om dit idee op te pakken en om samen voor een groepje mensen eenmaal per maand een wandeling te organiseren.

Van het begin tot op de dag van vandaag heeft Barend Kroes de maandelijkse organisatie op zich genomen. Met veel plezier.

Wanneer, waar en hoe?

Elke tweede woensdagmorgen van de maand (behalve in de zomer), van ongeveer half tien tot twaalf uur wordt er een wandeling georganiseerd. Er hierbij wordt door heel Friesland gewandeld. In de Groene Ster ten Oosten van Leeuwarden. Rondom Sloten of Sexbierum, rond Eernewoude, Veenwouden of Dokkum. Met ook enkel een uitstapje naar de provincie Drenthe. Soms alleen 'de natuur in'. Maar ook een bezoek aan een kerkgebouw of ander bijzonder gebouw is mogelijk. Met zo min mogelijk auto's gaat men gezamenlijk vanuit Leeuwarden naar het beginpunt.

Niet de afstand die wordt gewandeld is bepalend, maar wel de tijd. Later dan 12.00 uur mag het niet worden. Met heel soms een kleine uitzondering als het niet anders kan. Onderweg wordt ook nog ergens koffie gedronken in een herberg, café of kerk. Kerken blijken het gewoon fijn te vinden als 'een groep uit Leeuwarden' er is en met belangstelling de kerk komt bekijken. Maar het belangrijkste blijft het wandelen en het elkaar ontmoeten tijdens de wandeling. In je eentje achter de groep aan lopen kan, maar wordt afgeraden. Bovendien is er altijd wel iemand die je vraagt om samen een eindje op te lopen.

Het gaat ook echt om wandelen, niet om hard te hollen. Iedereen moet kunnen meekomen. Ook de afstand is geen bezwaar; meestal wordt er ongeveer 8 à 12 kilometer gelopen.

Het aantal deelnemers schommelt tussen de 25 tot 40 personen. Iedereen van binnen en buiten de kerk is welkom. Aanmelden per mail: wandelen@rondomdegrotekerk.nl



Honderdste wandeling

Op woensdagmorgen 12 december 2018 was de 100ste wandeling. Hulde aan Barend Kroes die opnieuw iets bijzonders bedacht en georganiseerd had.

Barend: 'Kerk zijn is niet alleen op zondagmorgen een kerkdienst houden, kerk zijn houdt ook in: met elkaar optrekken. Figuurlijk door belangstelling en aandacht voor elkaar te betonen, maar ook letterlijk door samen regelmatig te wandelen.'

Heeft Jezus dit ook gedacht en heeft Hij dat ook bedoeld toen hij een groepje mensen om zich heen verzamelde en met hen Galilea doorkruiste van dorp naar dorp en van stad naar stad?

Pieter Lootsma

Foto: Harmien Bloemhof, vaste fotograaf van de wandelgroep