

Betreft: Rwandese jongeren naar Friesland

Beste mensen,

We vertelden er eerder al over: najaar 2020 nodigen we een groep jongeren uit Rwanda uit! Jongeren uit Rwanda en de classis Fryslân zoeken samen verbinding tussen geloof en cultuur: een ervaring die hun hele leven meegaat. Doen jullie mee?

Wat gaat er gebeuren:

- Een reis met 10 Rwandese jongeren (8 komen er naar Fryslân) tussen de 18-25 jaar, en 2 begeleiders;
- De jongeren spreken goed Engels;
- Van donderdag 8 tot maandag 19 oktober zijn ze in Nederland - tijdens de herfstvakantie;
- Ze brengen in tweetallen vier dagen door bij vier Friese gastgezinnen (van zaterdag 10 t/m woensdagochtend 14 oktober);
- Aansluitend is er een jeugdkamp voor Friese en Rwandese jongeren (van donderdag 15 tot zondag 18 oktober).

Wat hebben we nodig:

- 4 gastgemeenten waar twee jongeren in een gezin kunnen verblijven en diaconale projecten in de buurt kunnen bezoeken;
- Minimaal 10 betrokken gemeenten die met hun jongerengroep willen meedoen, met lokale activiteiten en/of het jeugdkamp (dat plaatsvindt in Friesland);
- EUR 20.000 extra bijdrage om deze reis te financieren - bv. 100 gemeenten die EUR 200 bijdragen. Samen zetten we ons daarvoor in.

We nodigen jullie graag uit om op donderdag 23 januari verder te denken, plannen en organiseren. U bent dan welkom van 19:30 - 21:30 in de Boei, Foarwei 97, 9298 JE Kollumerzwaag. Neem uw jeugdwerker ook mee!

En voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.

Met vriendelijke groeten,

Evelien Vrolijk, Kerk in Actie-consulent Friesland (ring Buitenpost en Drachten)
M 06-86882400
E e.vrolijk@protestantsekerk.nl

Gerdine Klein, Kerk in Actie-consulent Friesland (overige gebieden)
M 06-12132179
E g.klein@protestantsekerk.nl

Hanneke van den Biggelaar, coördinator Kerk in Actie-reizen
M 06-15449396

Sietske Renting, relatiebeheerder Rwanda
M 06-86850400