



**Betreft:** Nieuwsbrief 5 van de wijkkerkenraad van de Jacobijner wijkgemeente

**Datum:** juli 2020

Beste mensen,

### **Wij geloven samen**

“Wij geloven, één voor één, en ook samen...” Zo begint een bekend en compact Credolied van de hand van Joke Ribbers in ons Liedboek. U vindt het daar als Lied 344 en onlangs zongen we het nog in een via internet uitgezonden livestreamviering op zondagmorgen. We zongen het tegen de klippen op. Want dat “samen” van ons geloven heeft in de afgelopen maanden zwaar onder druk gestaan. Velen hebben in een isolement, soms zelfs in een situatie van quarantaine, hun geloof moeten beleven. Met recht : één voor één. Veiligheidshalve werd afzondering en afstand maatgevend. En dat vreet. Aan het dagelijks bestaan, maar dikwijls ook aan ons vertrouwen. Want: komt het ooit nog goed? Hoe zal de wereld er de komende tijd uitzien? En ook: zullen we elkaar eindelijk weer als “samen”, als gemeenschap op het spoor kunnen komen?

In de ontmoeting en het delen van wat ons drijft schuilt veel van de kern van wat wij “gemeente-zijn” noemen. Want in alle diversiteit van het één voor één bindt gelovig vertrouwen ons daar samen. En dat wil je delen. Dat wil je samen ervaren. Eén kooltje alleen dooft uit, leerde een gemeentelid mij ooit. Maar verbondenheid met elkaar houdt het vuur brandend.

Daarom is het een zaak van grote vreugde, dat we als alles goed gaat elkaar vanaf de komende weken weer kunnen treffen in de viering op zondagmorgen. Dat zal met mate en met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften zijn, maar toch!

Op het moment waarop ik dit schrijf wordt er alles aan gedaan om dat voor wat betreft de zondagmorgenviering met ingang van 2 augustus weer mogelijk te maken. U leest en hoort elders meer over hoe u weer kunt deelnemen aan het vieren van de gemeenschap en het aanheffen van de lofzang voor Gods aangezicht, waarbij overigens ook de uitzendingen van beeld en geluid zullen doorgaan voor wie er nog niet bij kan of wil zijn. Maar hoe dan ook: wij geloven één voor één en ook samen! Omdat wij daarin vertrouwend belijden: de HEER is God en anders geen. Ook geen virus, hoe ontregelend ook. Ik hoop u de komende tijd weer te ontmoeten! Ds. A.M.Roest

### **Welkom in de kerk**

We kunnen weer naar de kerk en nu we weer mogen zingen heeft het voor gemeenteleden ook toegevoegde waarde om lijfelijk bij een kerkdienst aanwezig te zijn. De kerkenraad heeft besloten onze kerk vanaf 2 augustus weer open te stellen. De dienst begint om 10.00 uur. Wel zullen we het één en ander moeten organiseren om aan de landelijke richtlijnen van zowel de PKN als het RIVM, te voldoen. Momenteel is de kerkenraad bezig een gebruikersplan op te stellen. Gemeenteleden die naar de kerk willen moeten zich vooraf aanmelden.

**Reserveren:** Voor de dienst dient u zich vooraf aan te melden. Dat kan tot **uiterlijk 10.00 uur op de zaterdag** voor de dienst op één van deze twee manieren:

- a. [bij voorkeur](mailto:welkominderkerk@jacobijner.nl) via het email adres [welkominderkerk@jacobijner.nl](mailto:welkominderkerk@jacobijner.nl)

b. telefonisch op nummer: 06 – 534 222 17 (Harm Brinkman) **uitsluitend op donderdag en vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur.**

Bij de opgaaf dient u de volgende gegevens te vermelden:

- a. Naam, e-mailadres en telefoonnummer
- b. Aantal personen waarmee u komt (van belang is om aan te geven of deze personen wel of niet tot één huishouding behoren)

**Vooraf moeten de volgende vragen negatief beantwoord kunnen worden:**

- a. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°);
- b. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad;
- c. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten;
- d. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld.

**De kerkdeuren gaan open om 09.30 uur voor diegenen waarvoor een plaats is gereserveerd.**

Als op alle bovenvermelde vragen het antwoord “nee” blijft, dan bent u van harte welkom. Het kan zijn dat u even buiten moet wachten. U ontsmet uw handen bij binnenkomst en wordt naar uw gereserveerde plaats gebracht. U neemt daarbij uw jas en/of paraplu mee, want er is geen garderobe. **Vergeet niet uw liedboek mee te nemen. De beamer wordt niet gebruikt.**

Na de dienst wordt u gevraagd om de kerk per rij te verlaten. Beginnend bij de uitgang! Er is geen koffiedrinken, u wordt verzocht om direct door te lopen naar buiten, met inachtneming van een voortdurende onderlinge afstand van 1,5 meter.

**Overigens kunt u de diensten ook volgen via Livestream YouTube kanaal <http://tiny.cc/jacobijner>**

Kijk verder op [www.jacobijner.nl](http://www.jacobijner.nl)

De diensten worden 's avonds om 19.30 en 20.30 herhaald op Omroep LEO.

### Kerk open

Vanaf 30 juni wordt er gelegenheid geboden een kaarsje aan te steken in de Grote Kerk op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. **Van harte welkom**

### Morgen

Wat vandaag niet is

Kan morgen misschien komen

Vergeet daarom niet

Te blijven dromen

Deuren vandaag nog dicht

Gaan morgen misschien open

Vergeet daarom niet

Te blijven hopen

De traan van vandaag

Is morgen misschien een lach

Vergeet daarom niet

Te leven

ELKE DAG



De kerkenraad wenst u een fijne zomer!

Namens de wijkkerkenraad,  
Betty Halma-Bouius, scriba