

**Liturgie 13 september 2020, 13^e
zondag v. d. zomer, Jacobijnerkerk
Leeuwarden**

INTREDE

Orgelspel

Ambtsdragers komen binnen.

INTOCHTSPSALM: Psalm 84: 1, 5, 6.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.

De gemeente gaat staan.

GROET

v. Genade zij u en vrede van God onze
Vader, van Jezus Christus, de Heer en
van de heilige Geest.

g. **Amen.**

BEMOEDIGING en GEBED VAN

TOENADERING: Lied 291d. Onze hulp ...
(I voorganger, II allen)

KYRIE ELEISON / GLORIA: Lied 299e
(I voorganger, II allen)

GEBED VAN DE ZONDAG

v: De Heer zal bij u zijn.

g: **De Heer zal u bewaren.**

v:

..... in de eeuwen der eeuwen.

g: **Amen.**

DE HEILIGE SCHRIFT

LEZING OUDE TESTAMENT:

Exodus 32,7-14

lector: Woord van de Heer.

gem.: **Wij danken God.**

ANTWOORDPSALM: Psalm 103: 3, 4.
Hij is een God van liefde en genade.

LEZING BRIEVEN: Romeinen 14,5b-12

lector: Woord van de Heer.

gem.: **Wij danken God.**

HALLELUJA: Lied 338a. (I voorganger,
II allen)

Evangelievers: 'Ik geef jullie een
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie
elkaar liefhebben. (Joh 13,34)

LEZING EVANGELIE:

Matteüs 18,21-35

lector: Woord van de Heer.

gem.: **Wij danken God.**

ACCLAMATIE: Lied 339f. Heer, Gij
hebt woorden van eeuwig leven.

PREDIKING

ORGELSPEL: *Durch Adams Fall ist ganz
verderbt* - Johann Sebastian Bach (BWV
637; 18/5)

GELOOFSBELIJDENIS: Lied 340a. Wij
geloven (wisselzang voorganger -
gemeente)
De gemeente gaat staan.

GAVEN EN GEBEDEN

INZAMELING VAN DE GAVEN

Niet nu, maar straks bij de uitgang.

Bestemming: 1. **diaconie en kerk**
2. **JOP/Jeugdwerk PKN**

DANKZEGGING, VOORBEDE, STIL
GEBED, ONZE VADER

v:

Laten wij bidden.

g: Lied 367b. **Heer, onze Heer,
ontferm u over ons.**

g: **ONZE VADER:** Lied 369b

ZENDING EN ZEGEN

SLOTIED: Lied 418: 1 (allen), 2
(vrouwen), 3 (mannen) 4 (allen). God,
schenk ons de kracht

De gemeente gaat staan.

ZEGEN: Lied 429b.

v. Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

g. **Amen.**

*Wilt u reageren? Het emailadres van de
voorganger is: wessels.g@hetnet.nl*

*Wij verlaten de kerk via de hoofdingang, te
beginnen met de rijen het dichtst bij de uitgang
en houden daarbij de voorgeschreven
anderhalve meter afstand aan.*

voorganger : ds. Gerrit Wessels
organist : Gerwin Hoekstra
lector : Rian Westerhuis