



2e zondag van Epifanie
Oecumenische dienst
St. Vitusparochie (RKK) en
wijkgemeente de Jacobijner (PKN)

Zondag 17 januari 2021, 11:00 uur
in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden

[Klik hier om de dienst via YouTube te volgen.](#)

Intochtslied: LB 673: 1,3

1 Hei-li-ge lief-des-kracht,
be-zoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ont-branden.
Kom Trooster, hartsvrien - din,
lief-de die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn ver-lan-gen.

3. Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.
Begroeting en welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Drempelgebed

Kyrie: LB 301h

Ky - ri - e e - le - i - son,
Ky - ri - e e - le - i - son.

Gloria: LB 305

1 Al - le eer en al - le glo - rie
geldt de luis - ter - rij - ke naam!
Vier de vre - de die Hij he - den
uit-roept o - ver ons be - staan.
Aan - ge - zicht vol van licht,
zie ons vol ont - fer - ming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

1e lezing: 1 Kor. 1:10-13a

GvL 498: Mogen allen één zijn

Refrein:

Mogen allen één zijn, Vader,
zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben;
mogen zij ook één zijn in ons,
opdat de wereld gelove in Mij.

1 Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden
voor het één geloof in uw naam,
de naam, die Gij aan Mij verleent
opdat hij door hen bemind moge zijn. Refrein.

2 Heilige Vader, tot U kom ik weder;
doch wijl ik nog bij hen verblijf,
spreek Ik tot hen uw vreugdewoord,
opdat heel mijn vreugd' in hen moge zijn. Refrein

3 Heilige Vader, ik bid ook voor allen,
die ooit zullen luist'ren naar hen
en blij geloven in uw Woord:
ook zij wezen één, en één zoals Wij. Refrein.

2e lezing: Johannes 15:1-17

Schriftlied: LB 656



1 Ik ben de wijn-stok,
mijn Va-der de wijn-gaar-de-nier.
Gij zijt de ran-ken,
dus blijf in mij, ik blijf in u –
dan vindt Hij vruch-ten hier.
Zing voor de Va-der,
de wijn-gaar-de-nier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u –
dan vindt Hij vruch-ten hier.

2 Ranken onvruchtbaar
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. –
Dus blijf in mij, ik blijf in u –
't is waarheid wat ik zeg.
Zing voor de Zoon,
want zijn woord is uw weg, –
dus blijf in Mij, Ik blijf in u –
't is waarheid wat Ik zeg.

3 Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde,
zoals Ik in de Vader blijf –
Gij zult vol vreugde zijn. –
Bid om de geest,
om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

Overdenking

Orgelspel: Wit glauben all an einen Gott – BWV 740 – J.S. Bach (1685-1750)

Gebeden *gesproken acclamatie*:

God van vrede, God van liefde, in u vinden wij hoop

Onze Vader

Slotlied: LB 425



Ver-vuld van uw ze-gen gaan wij on-ze we-gen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,
in Chris-tus ver-bon-den, te - za - men ge - zon-den
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.
Om daar in ge - na-de uw woor-den als za-den
te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,
door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven
uw ze - gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

Zegen

Orgelspel – improvisatie

Collecte: 1. diaconie en kerk
2. PKN / Ondersteuning van Gemeenten

Klik op de schaal en doneer online



In deze dienst:

voorgangers: pastor Germa Kamsma-Kunst
ds. Jan-Jaap Stegeman
lectoren: Folkert Gildemacher
Antsje Tuinenga