

E – 22 GE 09 Wijkbericht Jacobijner

[Kopij voor deze rubriek in Geandewei nr.10 t/m Vrijdag 13 mei 2022, 20.00 uur, aanleveren bij Piet Feenstra. Telefoon: 058- 2139588. E.mail: kopij-jacobijner@geandewei.nl

Bij de diensten

Op weg naar Pasen

Zondag 10 april hebben we met elkaar Palmpasen gevierd. We zijn de dienst begonnen op het plein voor de kerk en daarna in optocht, al zingend, de kerk in gegaan. De kinderen hadden allemaal een kale Palmpasenstok uitgedeeld gekregen en hebben die in hun eigen bijeenkomst vrolijk versierd met snoep en brood. Bijgaand een paar foto's.



Pasen

In de Vespervieringen (maandag tot en met woensdag in de Lutherse Kerk) en vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn we meegelopen op de weg die Jezus voor ons is gegaan, uitmondend in het Paasfeest, de Opstanding van de Heer. Een mooie dienst waarin ook Cornelis van der Hooft is bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht: hij is de nieuwe voorzitter van de kerkenraad van onze wijkgemeente De Jacobijner. Ds. Jan-Jaap Stegeman bedankte Natascha voor het vele werk in de 4 jaar dat zij voorzitter is geweest. Met gevoel maar ook daar waar nodig met zakelijk inzicht heeft zij haar werk uitgevoerd. In haar dankwoord sprak Natascha uit dat zij het met veel liefde heeft gedaan, ondanks de moeilijke onderwerpen die gedurende die tijd aan de orde kwamen. Met veel vertrouwen geeft

zij het voorzitterschap over aan Cornelis van der Hooft en als symbool overhandigde zij de voorzittershamer aan Cornelis. Als dank heeft Natascha de bloemen, die als Paasboeket op het Liturgisch Centrum stonden, meegekregen naar huis.

Zondag 8 mei

4e Paaszondag Jubilate, "Jubelt"

Dat het Pasen geweest is spreekt allesbehalve vanzelf. Dat heeft God in Christus moeten bevechten, en dat moet hij steeds wéér bevechten in de confrontatie met onze menselijke weerstand. En daarom is het goed dat deze zondag te laten aanzeggen vanuit de Schrift. Want dat geeft tegen het gemakkelijk té gemakkelijke gevoel van zondag Jubilate aan: ja, het wit van Pasen schijnt door de dagelijkse donkerte heen. Het donker licht op. En dat bemoedigt, dat houdt ons gaande. Maar tegelijk waarschuwt het. Waarschuwt het dat het uitzicht van Pasen steeds door God moet worden bevochten op onze weerstanden. Steeds opnieuw moet hij ons nee met zijn ja overstemmen. En steeds opnieuw roept hij ons op tot inkeer en omkeer. We lezen daartoe Johannes 10: 22-30, en vieren de Maaltijd van de Heer.

10.00 uur: ds. A.M. Roest

Organist: Wietse Ouwejan

Ontvangst: Tjitske Hofman en Ittie Dijkstra

Kosters: Meindert Atema en Piet Feenstra

Kinderoppas: Janny

Er is kinderdienst

Zondag 15 mei, 'Cantate'

10.00 uur: Jan-Jaap Stegeman

Organist: Lucas Jan Schoonbeek

Ontvangst: Eelco Visser en kind

Kosters: Ina Brinkman en Jan Halma

Kinderoppas: Jenny en Geert

Er is kinderdienst

Ontmoeting met koffie, thee en frisdrank

Livestream

De diensten zijn ook live te volgen via Livestream. Kijk verder op www.jacobijner.nl

De gestreamde diensten worden op omroep LEO herhaald: zondagavond 20.00 uur en 21.30 uur.

Pastoraat

Het kader met info over pastoraat

Het pakt je, Beet(s)!

Het onderstaande gedicht van Nicolaas Beets kruiste de afgelopen weken diverse malen mijn pad. De eerste keer op een pastoraal bezoekje, daarna op de informatieavond over het Stadsklooster. Daar begonnen we met het zingen van lied 248 uit het liedboek, op de bladzijde ernaast stond hetzelfde gedicht. Na het lezen ervan, dacht ik aan mijn oude vader, die zich in de nacht zo ongelooflijk veilig kon voelen in zijn bed.

De moerbeitoppen ruisten

De moerbeitoppen ruisten;
God ging voorbij;
Nee, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,

Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.

Je voelt het ruisen van de wind van de moerbeitoppen langs je wang gaan. Er daalt een rust op je en ...je verstillt en geeft je over.....

Zou dat die beschermende liefde zijn van God (die ook mijn vader voelde)?

Een mooi gedicht om straks bij te mediteren en stil te staan in ons Stads klooster?

Tineke Plat- van den Berg

Keukentafelspreekuur in zomerslaap

De ervaring leert dat aan de keukentafel goede gesprekken kunnen ontstaan.

Zoals inmiddels alom bekend ben ik voor u in de regel aan die keukentafel in de Fennen 348 iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 beschikbaar voor een inloopspreekuur. U kunt mij dan wekelijks zonder voorafgaande afspraak treffen in het Adelaar-Regenboog Hûs en binnenlopen voor een gesprek.

Nu de opkomst in de afgelopen periode minimaal is, gaat het Keukentafelspreekuur vanaf 10 mei een periode van zomerslaap in tot september. Daarna bent u weer van harte welkom.

Ds. A.M. Roest

In memoriam

Abe Willem van der Bijl

Op 19 april overleed ons gemeentelid Abe Willem van der Bijl, De Gealanden 108. Hij was 66 jaar oud toen zijn krachten hem ontvielen. Zo eindigde een leven dat voor hem niet altijd gemakkelijk geweest is, maar dat hij met goede moed en geloofsvertrouwen vulde. Al jong verloor hij zijn moeder. Eén van de redenen waarom voor hem later het gezinsleven zo belangrijk was en misschien ook wel waarom zijn leven zich honkvast in Leeuwarden afspeelde. In 1985 trouwde hij met Anneke. Ze werden verrijkt met Tseard en Antje. Abe zag met voldoening aan hoe zij de weg in het leven zochten en vonden. Ondertussen deed hij dat, door Anneke trouw terzijde gestaan, in het zijne. Mentale en lichamelijke hobbels overwon hij, tot tenslotte het gevecht met de kanker niet te winnen bleek. Na een periode van behandeling, waarin we veel over de zin van het ons geschonken leven spraken, leek de situatie stabiel, maar plotseling deed zich een niet te keren verslechtering voor.

Bij het afscheid zochten we onze toevlucht in de liefdevol door zijn gezin verwoorde herinnering aan zijn leven en in de Bijbelse boodschap aangaande Gods onverbreekbare trouw. Psalm 121 was al eerder uitgangspunt van onze gesprekken en deze klonk, gezongen, gelezen en uitgelegd ook in de dankdienst voor zijn leven. Dat is de psalm waaraan de woorden ontleend zijn die we van week tot week in de kerk tegen elkaar zeggen: Onze hulp is in de Naam van de Heer. Want dat is het antwoord dat de psalmist geeft wanneer hij vanuit de diepten van het leven zich afvraagt: Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, want hij staat achter al het bestaande, hij staat achter mijn leven en zijn Naam die betekent "Ik ben bij je" staat garant voor zijn trouw. Op die trouw bouwde Abe zijn leven en daaraan vertrouwde hij zich toe in zijn sterven. We wensen Anneke, Tseard, Antje en allen die Abe missen dezelfde steun toe in de tijd die komt.

Ds. A.M. Roest

Aandacht voor.....

Bloemengroet



Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente en ter bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg of geluk ten deel is gevallen.

De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag:

24 april naar: mw. N. Sikkema

1 mei naar, mw. Mijnheer-Fahner

Verjaardagen

18-05 mw. S. Ronner, Dr. Wukeswei 4, 97 jaar

18-05 mw. T. Grijpstra-De Jong, Y. fan der Fearwei 60, 86 jaar

Bijeenkomsten

Meditatie Swettehiem

Woensdagmiddag 18 mei
in het Swettehiem, Pieter Sipmawei 290.

Voorganger: ds. G. Bron

Aanvang 15.30 uur.

We hebben koffie en koek.

Graag tot ziens

Elkaar zien

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 11 mei.

We laten dan onze gedachten gaan over wat het boek Prediker uit het Oude Testament ons te zeggen heeft.

We komen samen in de Grote of Jacobijner Kerk van 10.00-11.30 uur.

Wie belangstelling heeft is altijd van harte welkom.

De Kerkelijke Leestafel

In de betere boekhandel (en in de gezelligste café's) vind je vaak leestafels met allerlei min of meer actuele lectuur. Iets dergelijks hebben we inmiddels ook ingericht in het Adelaar-Regenboog Hûs. Allerlei tijdschriften met een kerkelijke en/of maatschappelijke achtergrond liggen daar op tafel. Wie het Hûs bezoekt kan er ter plekke wat in lezen of bladeren.. Voor vrijwel al het aanwezige materiaal geldt dat het u vrij staat om wat u aanspreekt mee naar huis te nemen. Alleen het lopende nummer van Geandewei willen we gedurende de "geldigheidsduur" graag ter plekke houden. Zo krijgen interessante tijdschriften meer aandacht en hopelijk ook een bredere verspreiding.

Ds. A.M. Roest

Kerkenraad

Meeleven

Onze organist Gerwin Hoekstra is sinds eind vorig jaar voor een lange periode uit de roulatie geraakt. Hij is ziek zoals eerder is gemeld. Woensdag 23 maart ben ik met Jan Veltman bij Gerwin op bezoek geweest en heeft hij een mooi boeket bloemen ontvangen vanuit onze wijkgemeente. Inmiddels heeft hij het grootste deel van het behandeltraject afgerond. Mocht u Gerwin een kaartje willen sturen dan kan dat het beste naar het adres van zijn ouders gestuurd worden: Aewal 15, 9951 LL Winsum.

Vacature kerkelijk werker

Binnenkort vindt er een gesprek plaats met iemand die heeft gereageerd op genoemde vacature. In de volgende Geandewei hoop ik u meer te kunnen vertellen.

Als een (kleine) gemeente kwetsbaar wordt

De Classis Fryslân organiseert op 21 mei 2022 een mini symposium over dit onderwerp. Alle gemeenteleden van de PKN-gemeenten in Fryslân uit alle hoeken van de classis worden uitgenodigd elkaar op die dag in Workum te ontmoeten en in gesprek te raken over het voortbestaan van kerkelijke gemeenten. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich tot 7 mei opgeven bij de scriba.

Ina Brinkman – la Roi