

E – 23 GE 11 Jacobijner

[Kopij voor deze rubriek in Geandewei nr. 12 t/m vrijdag 9 juni (**VOOR 3 WEKEN**) tot 20.00 uur aanleveren bij Piet Feenstra. Telefoon: 058- 2139588. E.mail: kopij-jacobijner@geandewei.nl]

Bij de diensten

Zondag 4 juni

Trinitatis

De eerste zondag na Pinksteren heeft een nadrukkelijke eigen naam voordat we de groene en wat minder naamgevoelige feestloze tijd ingaan. Wij vieren op 4 juni zondag Trinitatis, het moment waarop de driezijdige kenbaarheid van God ons bezighoudt. Op deze zondag lezen we Mattheus 28:16-20 en bezinnen ons van daaruit op de drie manieren waarop we in bijbels licht naar God kunnen kijken. Daarbij is er de ondertoon gezonden te zijn om tot zegen te wezen. Dat kan ook terugkomen in de gesprekken die onze tieners bij de koffie graag met u willen aanknopen over hun vragen, aarzelingen en overtuigingen. Een gedachtewisseling, soms óver generaties heen, om ter bemoediging, inspiratie en aanscherping van ons gelovig leven in kleiner en groter verband naar uit te zien!

10.00 uur: **ds. A.M. Roest**
Organist: Peter v/d Zwaag
Lector: Alex Riemersma
Ontvangst: Maike Maurits en Feikje Jagersma
Kosters: Meindert Atema en Andries Engbrenghoff
Er is kinderoppas

Na de dienst ontmoeting bij koffie, thee en frisdrank

Cantatedienst 19.00 uur

Rondom de Bachcantate “O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe” (voor de liefhebbers: BWV 34), vieren we op de avond van Trinitatis weer een mooie Cantatedienst. Dit stuk is bestemd voor Pinksteren, maar op dit “octaaf” van de Vijftigste Paasdag past het ook prima. Oorspronkelijk geschreven voor het huwelijk van een bevriende predikant, werkte Bach het vurige thema met een deels aangepaste tekst uit voor de sfeer van de “tongen als van vuur” die in Handelingen 2 worden vermeld. Vanuit die lezing, voorafgegaan door een Exoduspassage die Gods aanwezigheid met vuur verbindt, zal de overdenking toeleiden naar de muziek. Aanvuring in inspiratie te over...

Nog meer te vieren

Het kan niet op, dit keer, maar het is goed om niet alleen zorgen maar juist ook vreugde met elkaar te delen. Dat geldt in het persoonlijk leven, maar ook in het gemeente-zijn in bredere zin. Zo mogen we de zusterwijk Camminghaburen feliciteren met de verbintenis van hun nieuwe predikant en collega Wiebrig de Boer-Romkema en haar gezin van harte welkom heten in de Leeuwarder setting.

We kennen haar vanuit de werkgemeenschap al als een gewaardeerde collega (tot nu toe te Wurdum) en we mogen blij zijn dat zij nu het predikantenbestand van de PGL komt versterken. De verbintenis tussen gemeente en voorganger op 4 juni zal –de sfeer in De Schakel enigszins kennend- met beweeglijkheid en hartelijkheid worden gevierd. Moge het de opmaat zijn voor een goede tijd samen!

Ds. A.M. Roest

Zondag 11 juni

1e zondag na trinitatis

10.00 uur: ds. Jan-Jaap Stegeman
Organist: Peter v/d Zwaag
Ontvangst: Annegert Marinus
Kosters: Jan de Vries en Piet Feenstra
Jacobijner Cantorij; o.l.v. Rianne Meinardi
Er is kinderoppas.

Livestream

De ochtenddiensten zijn ook live te volgen via Livestream.

Kijk hiervoor verder op www.jacobijner.nl . Op de beginpagina van onze site staat de groene knop 'online diensten in de Grote Kerk'. Klik daarop en u komt op de kerkdienstenpagina. Klik daar op de knop 'online kerkdiensten'. U komt nu op ons YouTube-kanaal alwaar u zich kunt abonneren op de kerkdiensten.

De gestreamde diensten worden op omroep LEO herhaald op:

- zondagavond 20.00 uur en
- maandagochtend 10.00 uur.

Pastoraat

IEPEN



Op onze fietstocht naar de kerk, maak je het in deze tijd weer vaker mee dat de brug open staat om diverse boten door te laten. Ook deze zondag. Onder de openstaande brug hangt met grote letters het woord IEPEN, open.... De week daarvoor sprak ik tijdens een afscheid met mensen van diverse pluimage. Iemand van de Vrije Baptistengemeente, de Christelijke Gereformeerde Gemeente en ondergetekende, lid van de Jacobijner Gemeente. Van alles kun je erbij denken... evangelisch, charismatisch, liturgisch, om maar iets te noemen. Nu zijn wijzelf niet opgevoed om in hokjes te denken. Net als bij muziek kun je van klassiek houden, maar ook van soul, chansons of heavy metal bijvoorbeeld. Een open houding, daar ga ik voor, het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Wat zou het mooi zijn dat we hoe verschillend we ook zijn, elkaar ondersteunen, bemoedigen en open en gastvrij naar de ander toe zijn. We hebben, vooral in deze tijd geloofsgenoten nodig en kunnen er voor de ander zijn of je nu bij het Leger des Heils hoort, Lutheraan bent of je thuis voelt bij de Stadskerk. Laten we IEPEN naar elk ander zijn.

Een paar dagen later viel het Ouderlingenblad bij ons op de mat. Bij het openslaan ervan op de eerste pagina een artikel over Zo verschillend als wij zijn...

Van het liedboek lied 975 werd het volgende geciteerd:

*Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn,
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.*

Tineke Plat van den Berg

Keukentafelspreekuur

De ervaring leert dat aan de keukentafel goede gesprekken kunnen ontstaan.

Zoals inmiddels alom bekend ben ik voor u aan die keukentafel in de Fennen 348 iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 beschikbaar voor een inloopspreekuur. U kunt mij dan zonder voorafgaande afspraak treffen in het Adelaar-Regenboog Hûs en binnenlopen voor een gesprek.

Mocht er meer tijd of privacy nodig zijn, dan maken we ter plekke een afspraak voor voortzetting van het gesprek op korte termijn bij u thuis.

Dus: van harte welkom voor een Keukentafelgesprek op iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 in de Fennen 348.

Ds. A.M. Roest

Aandacht voor.....

Bloemengroet

Vanuit de Grote Kerk gaan de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente en ter bemoediging naar een gemeentelid dat verdriet, zorg of geluk ten deel is gevallen.

De bloemen gingen als groet van de gemeente op zondag:

21 mei naar: mw. S. Ronner

28 mei naar: dhr. Siward Feenstra

Verjaardagen

10-06: mw. J.S. de Jong-De Haan, Tylkedam 37, 8918 LW 93 jaar

15-06: dhr. F. Bosma, T. Geertswei 9, 8915 HJ 92 jaar

16-06: mw. S. Mink-Leistra, Cuperinstraat 14, 8915 BK 90 jaar

21-06: mw. E. Faber-Van der Ploeg, De Dulf 224, 8918 EK 85 jaar

23-06: mw. A. Jager-Spieringa, De Bird 109, 8918 EW 91 jaar

Algemeen

Petra Prins studentenpastor

Tijdens de dienst op 21 mei heeft Petra Prins van ds. Tjitske Hiemstra de zegen meegekregen voor haar werk als studentenpastor – nieuwe collega van Jan-Jaap Stegeman.

Zij stelde zich zelf voor met korte woorden: 30 jaar jong. Friezin. Yurt bewoonster. Doopsgezinde. Theatermaker. Jeugdwerker. Studentenpastor.

Vervolgens vertelde zij over wat haar bezighoudt. Zij is vooral nieuwsgierig naar de verhalen van mensen: "Ieder mens heeft een eigen verhaal en een eigen gezicht. God kent daardoor ook vele gezichten en vele verhalen. Ik zie God in de gezichten van de mensen om mij heen. (...) En ook in de vragen, de zoektocht en de kracht van de studenten die ik ontmoet."

Zij vertelde ook over het theater maken en het pastoraat; en wat haar persoonlijk beweegt: "Als Doopsgezinde is mij met de paplepel ingegoten dat daden woorden te boven gaan. Dat waar je op zondagochtend over hoort en zingt, neem je mee in je daden in de rest van de week. Ik prijs mij gelukkig de inspiratie, het vertrouwen en de moed die mijn geloof mij geeft, via mijn werk door te mogen geven aan studenten die met vergelijkbare vragen rondlopen."

De Kerkelijke Leestafel

In de betere boekhandel (en in de gezelligste café's) vind je vaak leestafels met allerlei min of meer actuele lectuur. Iets dergelijks hebben we inmiddels ook ingericht in het Adelaar-Regenboog Hûs. Allerlei tijdschriften met een kerkelijke en/of maatschappelijke achtergrond liggen daar op tafel. Wie het Hûs bezoekt kan er ter plekke wat in lezen of bladeren.. Voor vrijwel al het aanwezige materiaal geldt dat het u vrij staat om wat u aanspreekt mee naar huis te nemen. Alleen het lopende nummer van Geandewei willen we gedurende de "geldigheidsduur" graag ter plekke houden. Zo krijgen interessante tijdschriften meer aandacht en hopelijk ook een bredere verspreiding.

OPA-Bilgaard

Zaterdag 17 juni 2023:

Inzameling oud papier in de wijk Bilgaard.
De volgende datum is 15 juli.

Andere diensten

Meditatie Swettehiem

Woensdagmiddag 14 juni
Inhoudelijk wordt de dienst met eigen inbreng gehouden
Swettehiem, P. Sipmawei 290
Aanvang: 15.30 uur.
Graag tot ziens

Huiskamermidweekviering

Wanneer: woensdag 7 en 14 juni
Waar: Adelaar-Regenboog Hûs
Aanvang: 16.00 uur

In de kerk vieren wij de grote daden van God. We doen dat op velerlei wijze op de zondag. De dag van schepping en herschepping. De dag van opgaan en opstaan van het Licht. De eerste dag van de week. Daarvoor zijn er dan ook veel "zondagse" momenten. De hoofddienst in de morgen, Noenviering en Avondgebed, maar ook Cantatediensten, Avondgebed of Evensong. In een jachtige wereld is het goed om geregeld tijd voor stilte en bezinning in te ruimen, want voor velen gaat dat niet vanzelf.

Vanouds is er in de kerk naast de (groot)kerkelijke zondagse vieringen dan ook aandacht geweest voor bezinning en gebed in meer huiselijke kring door de week. In kloosters werden (en worden) getijdengebeden gehouden, maar de protestantse huisdienst met schriftlezing bij de avondmaaltijd stamt eveneens uit deze traditie.

Het Midweekgebed meemaken kan (net als een reguliere kerkdienst) zonder enige verplichting of vooraanmelding. Hartelijk welkom!

Ds. A.M. Roest

Bijeenkomsten

Elkaar zien

Eens in de twee weken komen de deelnemers van 'Elkaar zien' samen onder begeleiding van onze kerkelijk werker Gerda van Brug. De meest uiteenlopende zaken worden besproken en lief en leed wordt met elkaar gedeeld.

De volgende keer dat we elkaar ontmoeten is op woensdag 14 juni van 10.00 tot 11.30 uur in de Grote of Jacobijner Kerk. Iedereen is van harte welkom.

Vanuit de Kerkenraad

Meeleven met elkaar

Zoals al eerder is vermeld hebben wij als kerk ook te maken met het beschermen van de privacy van alle gemeenteleden. De landelijke PKN heeft in haar richtlijnen iets opgenomen en daar hebben we ons aan te houden. Dit leidt er wel toe dat wij jarenlang geen meldingen hebben gedaan van lief en leed o.a. in de Geandewei. In de gesprekken die bezoekmedewerkers, ouderlingen en ook onze pastores komt dit "tekort" nogal eens aan de orde. In de kerkenraad hebben wij dit onlangs weer besproken en we willen toch iets doen aan dit gebrek aan communicatie. Het zorgt er nl. ook voor dat meeleven met elkaar niet goed uit de verf komt. Er blijkt toch een behoefte te zijn. We hebben besloten om, als er zich iets voordoet rondom gezondheid, ziekenhuisopname, zorgen om familie of anderszins, maar ook blijde gebeurtenissen. U kunt in dat gesprek aangeven of dit gedeeld mag worden in de Geandewei en de Nieuwsbrief van onze wijkgemeente De Jacobijner. Zo kunnen we toch invulling geven aan het "meeleven op afstand" binnen onze wijkgemeente. Ditzelfde geldt voor vermelding van verjaardagen en huwelijksjubilea. Niet alle gemeenteleden worden genoemd en dat heeft ook te maken met die bescherming van privacygegevens, opgenomen in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in 2018 in werking trad. U bent toen gevraagd of u toestemming geeft voor publicatie. Het kan zijn dat u dat toen niet wilde, maar

nu wel. Dat kunt u veranderen. Geef aan de Ledenadministratie door dat u nu wel toestemming geeft voor publicatie.

Afscheid

Binnen sectie B hebben 2 medewerkers aangegeven te gaan stoppen met het bezoekwerk. Het gaat om mw. A. Zwerver en mw. B. Haitzma. Mevrouw Zwerver was wijkpost in de wijk Achter de Hoven en heeft veel taken op zicht genomen in Greunshiem: bezoeker/ouderling en medeorganisator van de kerkdiensten die daar tot voor kort werden georganiseerd. Ze heeft dit meer dan 50 jaar gedaan. Sinds kort is ze niet meer in staat de kerkdiensten te bezoeken en heeft geleidelijk aan haar taken overgedragen aan Tjitske Aukema. Mevrouw Zwerver woonde tot ruim 20 jaar geleden in de wijk Rondom de Grote Kerk. Ruim 40 jaar geleden is ze van hieruit betrokken geraakt bij Parkhove. Hier deed ze bezoek werk en deed ze mee aan de organisatie van de kerkdiensten. Ruim 20 jaar geleden is ze met haar man verhuisd naar Camminghaburen en is daar bezoekmedewerker geworden, maar ze is altijd actief gebleven in Parkhove. Na de verbouwing daar is zij als één van de weinigen gebleven en heeft ze toch weer met de kerkelijk werker daar diensten opgezet. Ze gaat nu stoppen met het bezoekwerk in Parkhove maar blijft nog wel betrokken bij de kerkdiensten. Een bedankje is bij deze zeer op zijn plaats en dat doen we bij deze. Heel hartelijk dank voor al het werk dat u beiden heeft verzet. Het ga u beiden goed.

Vacature predikant per 1 januari 2024

Als kerkenraad zijn we ons aan het beraden hoe we invulling willen gaan geven aan de vacature die door het vertrek van ds. Aat Roest ontstaat per 1 januari 2024. Een verkenningscommissie heeft inmiddels de eerste aanzet gegeven en zal ons helpen om dit verder uit te werken. Het heeft natuurlijk alles te maken met hoe wij met elkaar gemeente willen zijn en waar we accenten willen leggen om daar invulling aan te geven. We hebben een kerkelijk werker die als werkveld het ouderenpastoraat heeft, te weten Gerda van Brug. Brengen we alle "oudere" gemeenteleden (voorstel is om de leeftijd van 60+ aan te passen naar 80+) bij haar onder, krijgt zij dan contractuitbreiding, wat voor consequenties heeft dat voor andere "wensen" die we hebben. Of gaan we voor iemand die jongeren als aandachtsgebied heeft, of juist de leeftijdsgroep die daarboven zit, de ouders van hen. Gaan we samenwerken met andere wijkgemeenten op bepaalde gebieden en wat zijn die dan. We zijn er nog niet uit, maar hopen na de zomer met iets concreets te komen. Uiteraard zullen we u/jou als gemeentelid in deze discussie meenemen op het moment dat er een concreet voorstel/profiel schets ligt.

Preekvoorzienier

We zijn naarstig op zoek naar iemand die voor de zondagen dat we geen voorganger hebben op zoek te gaan naar een "Preekvoorzienier". Voor 2024 zijn er nogal wat zondagen waar we op dit moment nog niemand hebben die voorgaat in de dienst op zondagochtend. Een aantal zondagen gaat Gerda van Brug voor, maar er moet nog een behoorlijk aantal ingevuld worden.

Evaluatie avondmaal

Afgelopen zondag 21 april is de eerste inventarisatie geweest hoe u/jij de viering van het Avondmaal beleeft. Op zondag 18 juni is er na de dienst opnieuw gelegenheid hieraan mee te doen. Als kerkenraad nemen we de uitkomsten hiervan mee in de evaluatie die we gaan houden.