

# Jacobijnerkerkbrief



## Nieuws uit de gemeente

Fijn te merken dat er aan de oproep om nieuwe mensen voor commissies of taken binnen de kerk steeds weer gehoor gegeven wordt! Het geeft moed en vertrouwen dat we met elkaar kunnen blijven bouwen aan onze wijkgemeente. Heel fijn is het dat na de oproep om koffieschenkers zich een aantal mensen heeft gemeld waardoor nu na elke viering op zondagmorgen de koffie klaar staat! Ook heeft zich een nieuwe preekvoorziner gemeld die wil uitproberen of hij de taak van de huidige preekvoorziner wil overnemen. Op de oproep afgelopen weken voor diakenen is er iemand die aangegeven heeft mee te willen doen. Wie volgt? Er zijn meer diakenen nodig. Vele handen maken licht werk! En dat gekdt zeker ook voor de laatste oproep: bent u liever

praktisch met handen en voeten bezig en wilt u direct resultaat zien? Kijkt u dan vooral op pag 3 van deze Jacobijnerkerkbrief. Vooral doen!



## Vacatures kerkelijk werkers

Beide sollicitatiecommissies voeren deze weken gespreken met sollicitanten naar de functies van kerkelijk werker ouderen en kerkelijk werker jongeren en jonge ouders. Op beide vacatures hebben mensen gereageerd. Wordt vervolgd!



## Inhoud

- Nieuws uit de gemeente
- In het licht: de tienerdienst
- Geboren
- Eerst doen, dan geloven
- Recente en Komende diensten & activiteiten
- Stiltewandeling
- Groothuisbezoek Hofwijk
- Prikbord
- Kunst in de kerk
- Agenda
- Activiteitencommissie

# Wie, wat & waar?



## De tienerdienst

### In het licht

Er gebeurt veel in onze Jacobijnerwijkgemeente. We zetten al deze mensen en functies in willekeurige volgorde in het licht.

- Kinderdienst
- Koster
- Kerkmuziek
- Voorgangers
- Diakenen & ouderlingen
- Streamteam
- collectanten
- Koffieschenken
- Kinderoppas
- Autorijden
- Ontvangstcommissie
- Tienerdienst
- Bloemencommissie

Elke maand is er tienerdienst voor de tieners in de leeftijd van 12-16 jaar. Tijdens de tienerdienst bespreken we een actueel thema waarbij we een link leggen naar het geloof.

Daarnaast organiseren we nog activiteiten om de verbinding tussen gemeente en tieners te bevorderen. Hierbij kun je denken aan kerstbomen kappen, de kerst- en paaschallenge etc.

*Rian Westerhuis, Eelco Visser, Eva Tjalsma en Rob Meijer*





Donderdag 29 januari is geboren  
Felix Christian  
zoon van Rianne en Luc Wijmenga  
van Dijk  
broertje van David en Luca  
kleinzoon van Roland en Berdine  
Wijmenga



v.l.n.r. Betty Fokkens, Jannie Kamminga, Jan Veltman, Ank Dijkstra, Elizabeth de Groot, Wieger Visser, Greetje Feenstra, Bate Boschma en op de voorgrond Barend Kroes.



## Eerst doen , dan geloven!

Dit is de slogan die in het leven is geroepen voor de Taakgroep "Doen".

Onder leiding van Barend Kroes, ouderling Kerkrentmeester, is op dinsdag 12 maart jl. een groep vrijwilligers gestart om éénmaal per 2 weken op zaterdagochtend de toiletten, Foyer, Refter, Sacristie en Consistorie te poetsen/dweilen. Vanaf komende maand april zullen wij ervoor zorgen dat jullie als gemeenteleden zondags in een schone kerk komen. We beginnen met een ploeg van 8 personen, verdeeld over 2 groepen. We beginnen om 9 uur met een werkbespreking onder het genot van koffie en koek en gaan daarna aan de slag met z'n vieren. Om te beginnen in ieder geval, want we vinden wel dat er nog meer mensen bij mogen komen. Graag dus bij deze een oproep: wil jij samen met collega-vrijwilligers éénmaal in de zoveel tijd je steentje bijdragen?

Geef je op bij Meindert Atema,  
[atema.reijenga@gmail.com](mailto:atema.reijenga@gmail.com)

We hebben er allemaal zin in deze vorm van gemeentewerk. Kom er bij, het wordt hartstikke gezellig én... er is werk aan de winkel.



jacobijnerkerkbrief maart 2024

# Recente & komende diensten en activiteiten



## STILTE WANDELING - in het licht van Pasen Op stille zaterdag 30 maart

Na elke Goede Vrijdag wordt het stil, niet alleen in de kerk, maar ook in ons leven. Soms is stilte nodig; het is goed om af en toe stil te staan want de stilte kan misschien vruchtbare bodem worden waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan bloeien. We gaan al lopend de stilte zoeken in het Leeuwarder bos. De start is om 10.00 uur bij het Adelaar-Regenboog Hûs. De wandeling zal ongeveer een uur duren. na afloop praten we nog even na.

*Gerda van Brug*



Elke gedachte die in de ziel valt is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit. Laat zo in deze stilteperiode je gedachten binnenkomen, ontkiemen en groeien!

## Groothuisbezoek Hofwijck

Sinds een paar maanden worden er voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Leeuwarden, die rond de Hofwijck wonen maandelijks bijeenkomsten georganiseerd. Irene de Vries (pastor de Fontein) en Gerda van Brug leiden om beurten deze groep.

## PAAS Ontbijt

Iedereen is van harte welkom bij het Paasontbijt op Paasmorgen 31 maart vanaf 09.00 uur in de Foyer. Er is koffie, thee, sap en (paas)brood. En misschien liggen er wel eitjes verstopt ...

NB: Ná de dienst is er geen koffie



# Prikbord



Van 10 mei tot en met medio juni wil ik een soort pelgrims-reis maken. Langs kloosters, kathedralen, abdijen. België, Noord Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en op nieuw Frankrijk. Centraal staan de glas in lood ramen van Chagall. Ook wil ik Taizé bezoeken. Wie wil met mij reizen per auto en oude vouwwagen? Info en details: Henk Smits: 0619180933 c.smits17@outlook.com

**Gezocht: Een diaken.**  
Na de oproep in de vorige kerkbrief heeft één persoon zich als nieuwe diaken gemeld. Wie volgt?



## DE LIJDENSTIJD IN ZWART-WIT verbeeld door Hilde Hoving

De expositie in een klein deel van de kerk staat in het teken van de lijdensstijd. De menselijke conditie van geboren zijn, betekenis geven, kwetsbaar- en uiteindelijke sterfelijk zijn staat daarin centraal. In zwart-wittonen zijn figuren afgebeeld die slachtoffer zijn van een wrede dood, die treuren om het gemis van een geliefde, die een aanklacht indienen tegen geweld en onrecht, die hun handen ten hemel heffen met de vraag: waarom. Twee afbeeldingen zijn een bewerking van een Sumi-e schildering.

Sumi-e is een Japanse kunstvorm, met zenboeddhistische achtergrond, waarin met verschillende penselen wordt geschilderd met zwarte inkt en draait om de kunst van het weglaten. De werken bestaan uit een combinatie van acryl- en olieverf, inkt, papier en zand. Een aantal werken passen qua materiaal en kleur prachtig op de oude muren van de monumentale kerk.

Geopend: 29 maart  
t/m 27 april  
uitsluitend op  
zaterdagmiddagen  
van 13.00 tot 16.00 u  
[www.hildehoving.nl](http://www.hildehoving.nl)



# Agenda



De wandelgroep ging RommelRinne

## Stekjes ruil



Op Paasmorgen kunt u weer stekjes meenemen naar- en van de kerk, om stenen mee te vervangen of leuk voor in de woonkamer.

Ook als u geen stekje inbrengt kunt u groen mee naar huis nemen!

## De activiteitencommissie UITNODIGING 18 April

U bent van harte welkom op de voorjaarsmiddag, donderdag 18 april 2024 in de Grote of Jacobijnerkerk. Die middag gaan we spelletjes spelen, denk aan rummikub, sjoelen, triomidos, kwartet, dammen, mens-erger-je-niet, enz. Na de pauze spelen we met



elkaar Bingo, waarbij uiteraard leuke prijzen zijn te winnen. Om 14.30 uur staan koffie en thee voor u klaar. Het programma is van 15.00- 17.00uur.

Halen en brengen is mogelijk. U kunt zich o.a. opgeven bij;

Alie Kooistra tel. 06 2508 7599 of Roely Spoelstra  
tel. 058 266 5668



Kerkdiensten zijn online te volgen via [jacobijner.nl](http://jacobijner.nl), youtube en bij Omroep Leeuwarden: zondag om 20u, maandag om 10u.

Mailadres doorgeven/wijzigen:  
[scriba@jacobijner.nl](mailto:scriba@jacobijner.nl)

- Iedere woensdag in de Vastentijd: **Sobere maaltijd 18.30 & Film 19.30** met korte 'napraat' bij koffie/thee.
- Mediteren op een Bijbelgedeelte. 8 april 19.30- 20.45 uur Grote Kerk.  
[tine.yrut@lijbrandt.nl](mailto:tine.yrut@lijbrandt.nl) aanmeld.
- Kunst in de kerk: De Lijdenstijd in zwart-wit Hilda Hoving iedere zaterdag t/m april 13.00u- 16.00u Grote Kerk
- Zondag 24 maart **Palmzondag** aanvang dienst 10.00u.
- Maandag, dinsdag en woensdag 25, 26 en 27 maart **Vespers** in de Lutherse Kerk aanvang 19.00u.
- Donderdag 28 maart: Witte Donderdag 19.30u.
- Vrijdag 29 maart : **Goede Vrijdag** 19.30u.
- Zaterdag 30 mrt: **Stilte-wandeling AR-hûs** 10.00u
- Zaterdag 30 maart: **Paasnachtdienst** 21.00u.
- Zondag 31 maart **PASEN** 09.00 uur **Paasontbijt** met paaseieren zoeken voor de kleintjes.
- Aanvang dienst 10.00u
- **Activiteitenmiddag** 18 april 14.30u Grote Kerk

Data medewerking aan vieringen door **Vierstem**:

- 23 maart jubileum van het Aanloophuis 10 uur GK
- 21 april

door de **Cantorij**:

- 30 maart
- 14 april