

Jacobijnerkerkbrief



Nieuws uit de gemeente

Grote en Kleine Kerkenraad zijn de afgelopen maanden druk met de lopende zaken in de wijkgemeente. Dat betreft o.a. de processen van Kerk op Orde en het lopende onderzoek naar haalbaarheid van een Stadsklooster in de Grote Kerk. Meer hierover is te lezen in deze Jacobijner kerkbrief. Ook de invulling van de vacatures van de kerkelijk werkers vroeg de nodige aandacht maar kan binnenkort afgerond worden door de benoeming van Annemiek Heerma, ouderenspastoraat en Anne van Blaaderen, jeugd/jonge ouders pastoraat. Daarnaast gaan de 'gewone' zaken ook door zoals alles rond de vieringen, de financiën, de aanpak en inzet van 'het beheer-nu' van het kerkgebouw, de communicatie en informatievoorziening aan



de wijkleden, de invulling van de aankomende vacatures van ouderlingen en diakenen. Er wordt heel wat werk verzet door heel veel mensen met enthousiasme en vanuit betrokkenheid! Daar wil je toch ook bijhoren en aan bijdragen? Overal zijn (extra) handen nodig, er is keuze genoeg. Weet je welkom!

Inhoud

- Nieuws uit de gemeente
- In het licht: de voorgangers
- Geboortenieuws
- Recente diensten en activiteiten
- Update klooster
- De woestijnroos
- Het prikbord
- Nieuwe kerkelijk werker stelt zich voor
- Vooruitkijken - Dauwtrappen
- Agenda

Wie, wat & waar?



In het licht

Er gebeurt veel in onze Jacobijnerwijkgemeente. We zetten al deze mensen en functies in willekeurige volgorde in het licht.

- Kinderdienst
- Koster
- Kerkmuziek
- Voorgangers
- Diakenen & ouderlingen
- Streamteam
- collectanten
- Koffieschenken
- Kinderoppas
- Ontvangstcomm.
- Tienerdienst
- Bloemencommissie

De voorgangers

Misschien hebben jullie me al eens gezien, maar toch vind ik het leuk dat ik me een keer mag voorstellen in deze Nieuwsbrief. Ik ben Jan-Jaap, 36 jaar, en ik ben sinds 2016 predikant in Leeuwarden, in onze prachtige Grote Kerk. Ik ben getrouwd met Aafke, en we hebben drie kinderen: Linde (13), Jorik (9) en Merijn (7). Voordat we hierheen kwamen, hebben we 7 mooie jaren in Zwolle gewoond, de oudste twee zijn daar geboren. Ik heb theologie gestudeerd in Kampen en Amsterdam.

Daarna heb ik bijna twee jaar als pionier in de Oude Kerk Gemeente gewerkt. Daar werd ik al uitgedaagd in dat wat ik het mooiste vind om te doen: oud&nieuw met elkaar verbinden. Voor mij is een belangrijk



gegeven dat ik als gelovige in een stroom sta, die al veel ouder is dan ik. Dat draagt mij.

Voor mij wordt dat vaak voelbaar in de liturgie, onder de oude gewelven, bij de bijbelverhalen en de rijke traditie van woord, muziek en beeld. Ik kom uit een muzikaal gezin, en dat maakt dat voor mij de muziek minstens zo'n belangrijke drager van het geloof is, als het woord.



Wie, wat & waar?



In het licht

PROTESTANTE
WIJKGEMEENTE DE
JACOBIJNER



De voorgangers- vervolg

Onze gemeente is voor mij in die zin een heel inspirerende omgeving, met zoveel muzikaal talent.

In 2016 begon ik als fulltime predikant. Sinds 2021 werk ik 60% voor de wijkgemeente, en 40% voor het Studentenpastoraat. De combinatie werkt erg goed voor me. Ik heb de bedding van de kerk nodig. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om mijn neus buiten de bubbel te steken.

Sinds mijn start bij het Studentenpastoraat ben ik ook bezig met de ontwikkeling van het Stadsklooster. Ik had drie jaar geleden niet durven denken dat het allemaal zo concreet zou worden als het nu is. Voor mij komt hier veel samen. De kerk als ontmoetingsplaats, en het zoeken naar hoe die oude en waardevolle traditie van de kerk van betekenis kan zijn voor nieuwe generaties.

Tot slot: ik houd heel erg van wielrennen en pianospelen. En zingen, maar daar kom ik op zondag na te weinig aan toe.

Ik houd niet van huisdieren, desondanks hebben we twee hamsters gehad, maar die hebben inmiddels het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild.

Jan Jaap Stegeman

Ouderenpastoraat



Het is al bijna 2 jaar geleden dat ik aan het werk ging bij de Jacobijner. Als ik daaraan terugdenk, herinner ik me mijn lege agenda, 18 uren te vullen per week en dat was best wel wennen. Nu staat mijn agenda vol en hoef ik niet meer te bedenken wat ik zal gaan doen. Ik ga bij mensen op bezoek, spreek dat vaak van te voren af, maar ga ook wel langs als ik in de buurt ben. Er zijn adressen die ik regelmatig bezoek en soms is het met één bezoekje klaar.



Een keer in de veertien dagen ben ik op woensdagochtend bij de gespreksgroep **Elkaar Zien**. We hebben elkaar al goed leren kennen en er zijn ook nieuwe leden bij gekomen. Eerst kwamen we bij elkaar in de Grote Kerk, maar sinds een paar maanden zien we elkaar bij iemand thuis. Het zijn waardevolle ochtenden. Op de woensdagmiddag ben ik te vinden in het Adelaar-Regenbooghûs. Daar verzorg ik om de week de midweekviering. Ik beleef daar veel plezier aan. Hoewel het open staat voor iedereen, komt er trouw dezelfde groep mensen. Ik maak nu ook deel uit van de A-RHûs commissie, die zich bezig houdt met het reilen en zeilen daar.



Nu er geen kerkdiensten meer zijn in de Hofwijck probeer ik samen met Irene de Vries, pastor van de Fontein, voor de gemeenteleden van de PGL in de voormalige aanleunwoningen, kerkelijke activiteiten te organiseren. Dat zij niet meer in de Hofwijck mogen komen, maakt het moeilijk. Gelukkig kunnen de meditatie's in het Swettehiem nog doorgaan.

Als ik daar af en toe voorga, merk ik hoe fijn dat is voor alle deelnemers. Voor mij is dat ook fijn, want ik ontmoet dan veel oudere mensen. Dat probeer ik trouwens ook te doen door deel te nemen aan de activiteitenmiddagen, de eetgroep e.d en de kerkdiensten. Ik lever regelmatig een bijdrage aan de kerkdiensten en houd 2 keer per jaar een dienst die ik met ouderen voorbereid. Vergaderingen horen ook bij mijn werk: collegiaal overleg, de werkgemeenschap, die bestaat uit voorgangers en kerkelijk werkers uit Leeuwarden e.o., overleg met Sector B en C, de grote- en kleine kerkenraadsvergaderingen b.v. En dan is er nog één taak, die al deze werkzaamheden soms even stil zet, en dat is het vormgeven en voorgaan bij uitvaarten. Dat vraagt dan een paar dagen al mijn aandacht om samen met nabestaanden een goed en mooi afscheid te kunnen realiseren.

Mijn werk is steeds in ontwikkeling. Ik verheug me ook op de samenwerking met beide nieuwe collega's straks.

Gerda van Brug



Recente diensten en activiteiten



Palmpasen, paasontbijt, Dolorosa

Recente diensten en activiteiten



De Woestijnroos

Met Pasen stond er een tafel vol woestijnrozen voor het liturgisch centrum. In de Paaswake was er verteld dat de woestijnroos een speciale plant is en wel 100 jaar zonder water kan. Een woestijnroos ziet eruit als een dorre bol bruine takjes. Het lijkt of er geen leven meer in zit, dor en droog is ze. Maar zodra een woestijnroos in aanraking komt met water, zal ze tot leven komen en vouwen de droge takjes zich open en wordt hij groen.

U kent waarschijnlijk de tekst uit Jesaja, waarin hij profeteert over de woestijn die zal bloeien als een roos. Zelf dacht ik dat dat iets onmogelijks was, een visioen of een droom die geen werkelijkheid kan worden, maar ik ontdekte dat het volk van Israël als geen ander weet dat de woestijn echt kan bloeien, dat het echt kan en gebeurt. Want tussen de ruige rotsen en tussen het hete zand van de woestijn liggen de woestijnrozen te wachten. Ze liggen te wachten op een beetje water. En wanneer het dan zo een paar keer per jaar echt regent in de woestijn, dan opeens komt de woestijn tot leven, vouwt de woestijnroos zich uit en wordt de plant groen. Na een aantal dagen droogt hij weer op. Zo'n woestijnroos staat dan ook wel bekend als de plant die nooit sterft, of als opstandingsvaren. Het proces van tot bloei komen en weer indrogen kan zich eindeloos herhalen.

Het mooie is dat het bloeiende leven dus eigenlijk al voorhanden is. Het ligt gewoon te wachten op het goede moment. Op een beetje water, op een beetje zorg en aandacht. Wat een dood bolletje hout lijkt, krijgt nieuwe levenskansen en bloeit op. Dat is wat aanraking met water doet.



In de Paaswake herinnerden wij ons dat ook wij met water zijn aangeraakt. Het water van de doop: water uit de diepte, water van redding, water waarin wij niet verdrinken, water dat reinigt en verfrist, water dat voedt en doet leven. Water dat ons langzaam, langzaam open wil maken, als een groene roos, voor Gods nabijheid in zijn licht. Op de tafel lagen woestijnrozen te wachten op een beetje water. En bij de doopgedachtenis werd iedereen uitgenodigd om ze water te geven. De aanraking met dat water zorgde er voor dat ze zich langzaam openvouwden tot een groene bloem, nieuw leven.

Gerda van Brug



Update Stadsklooster proces & Maatschappij van Welstand



25 Maart is geboren

Sophia Naomi

Dochter van Jannoula en
Ruben

zusje van Thomas en Daphne.



Wat vooraf ging....

De Protestantse gemeente heeft vanaf 2021 onderzoek laten doen naar haar financiële toekomst. In deze periode nam ds. Jan-Jaap Stegeman het initiatief om in en rond de Grote Kerk een Stadsklooster te ontwikkelen. Een plan voor hernieuwde invulling van de Grote Kerk en omliggende gebouwen dat voorziet in nieuwe verbindingen met de stad, zonder dat er iets van wat er nu is, verloren gaat. Vanuit het rapport 'Kerk op Orde' hebben we het advies gekregen de Grote Kerk over te dragen aan een externe partij vanwege de lasten die het gebouw met zich meebrengt. Tegelijkertijd is in het rapport het plan voor het Stadsklooster omarmd door het bestuur de PGL. Daarbij wordt Maatschappij van Welstand uit Amersfoort gezien als de ideale overnamepartner. Dit omdat zij protestantse wortels hebben, heil zien in het stadskloosterplan en ook in de toekomst alle ruimte willen geven aan de kerkelijke activiteiten van de PGL in de Grote Kerk.

Het doel van Maatschappij van Welstand is bij te dragen aan de versterking van geloofsgemeenschappen en diaconale activiteiten die verbonden zijn met de lokale omgeving van de betreffende kerk. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de initiatiefnemers van het Stadsklooster. Beide partijen hebben in oktober 2023 een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking waarbij de volgende doelen worden onderzocht op haalbaarheid:

- De PGL krijgt het perspectief en de ruimte om een stadsklooster tot ontwikkeling te brengen zonder de directe zorg voor de panden die daarvoor in gebruik zijn;
- MvW wil graag een stimulans geven om het stadsklooster te ontwikkelen door het beheer en de ontwikkeling van het vastgoed over te nemen en mee te denken en te adviseren in de uit te werken plannen.



Wat is er in de tussentijd gebeurd?

De afgelopen maanden zijn gebruikt om een gezamenlijke visie op te stellen voor het ontwikkelen en bestendigen van een bloeiende leef- en geloofsgemeenschap in en rondom de Grote Kerk. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de historische gegevens m.b.t. bouwkundige staat, onderhoud, reserveringen en draagkracht. Vanuit de PGL is er een kerngroep aangewezen om de gesprekken met Maatschappij van Welstand te voeren. Deze kerngroep bestaat uit leden van de Werkgroep Stadsklooster en het bestuur van de PGL. De gesprekken verlopen in een positieve sfeer, en de intentie om het Stadsklooster tot stand te brengen is bij beide partijen onverminderd aanwezig.



Hoe nu verder?

1 April is destijds genoemd als een richtdatum om aan te geven dat het geen eindeloos lang traject gaat worden. De gesprekken zijn constructief, er is al veel in kaart gebracht en beide partijen spreken het vertrouwen uit in de beoogde toekomstige samenwerking.

Tegelijkertijd vraagt het proces zeer zorgvuldige afwegingen en gedegen onderzoek naar de haalbaarheid.

Beide partijen zijn het erover eens dat hier nog wat meer tijd voor nodig is. De intentieovereenkomst zal tot nader orde worden verlengd. Beide partijen verwachten deze zomer een beslissing te kunnen nemen waarbij het draagvlak bij beide achterbannen belangrijk is.

Prikbord

PROTESTANTE
WILKEMEENTE
DE
JACOBIJNER



Heeft u iets om in deze
brief te zetten?

Wilt u iets delen, of heeft u vanuit uw werkgroep of taak in de kerk iets wat u de gemeente wilt laten weten of vragen? Prik het op dit prikbord: jacobijnerkerkbrief@gmail.com

4 mei 20.45u

Herdenkingsconcert Grote Kerk

James Whitbourn kreeg toestemming om teksten uit het dagboek van Anne Frank op muziek te zetten.

Informatie en Kaarten (t/m 25 jaar is gratis) via:

www.concordialeeuwarden.nl

Het concert in de kerk is aansluitend aan de herdenking in de Prinsentuin

Voorstellen

Hallo, Ik ben Anne van Blaaderen de nieuwe jeugdwerker. Ik mag mezelf hier voorstellen, wel... mijn lievelingskleur is groen, misschien komt dat doordat ik zo van natuur houd, bergen zijn m'n favoriet. Ik ontmoet graag nieuwe mensen en ben gek op muziek. Ik zing graag en luister naar muziek, van Joost Klein tot een klassiek(e) requiem of passie. Ik kan erg genieten van festivals en ook van verstilling en bezinning, alles op z'n tijd. Tot een paar jaar geleden woonde ik nog in Amsterdam en werkte er als pastoraal werker bij het Leger des Heils. Totdat ik mijn huidige man ontmoette die in Beetsterzwaag woonde. Inmiddels wonen we er nu samen met onze zoon van 1,5 jaar :) Naast deze baan als jeugdwerker ben ik ook integratief coach, een soort psychotherapie light is dat. Ik vind het helemaal leuk dat ik in de Jacobijnerkerk aan het werk mag, we gaan elkaar vast de komende tijd ontmoeten, tot dan!





Dauwtrappen, maar dan anders

Hemelvaartsdag, 9 mei is er een bijzondere viering in de kerk. Voor wie wil is er, vooraf aan de kerkdienst, gelegenheid om samen met mij een wandeling te maken van een half uur en ons daarbij te bezinnen op het begrip 'dauw'. We verzamelen om **08.45** uur in de kerk en na een korte uitleg vertrekken we dan om 09.00 uur. Daarna begint om 10.00 uur de viering, waarin het Bijbelse begrip 'dauw' centraal staat. U kunt ook naar de viering komen zonder aan de wandeling mee te doen.

Gerda van Brug

Jacobijner Noen

Het thema dit seizoen is 'Hedendaagse profeten'. De noen duurt ongeveer 45 minuten en na afloop is er in de foyer gelegenheid voor ontmoeting met soep en een broodje. Van harte welkom.

Agenda

- 24 april Groene Kerkenavond 19.30 De Schakel
- 26 april 12.30 Warme maaltijd. Ontvangst va 11.45 uur opgeven: eetgroep@jacobijner.nl
- Verlengd: Kunst in de kerk: De Lijdenstijd in zwart-wit Hilda Hoving iedere zaterdag in april 13.00u-16.00u Grote Kerk
- 1 mei Meditatie Swettehiem 15.30 uur
- 1 mei huiskamermidweekviering ARHûs 15.30 uur
- 1 mei 09.30 'Elkaar zien' in de kerk van Jorwert, daarna Nijkleaster (om de woe is elkaar zien)
- Jacobijner Noen: iedere 2e zondag van de maand
- 9 mei: Dauwtrappen 08.45u Hemelvaart en Ochtendgebed

Verder in de Grote Kerk

- 4 mei Herdenkingsconcert 20.45u
- 26 mei Fryske Fesper 19u
- 19 mei Avondgebed 19u

Data medewerking aan vieringen door de **Cantorij**:

- 12 mei
- 9 juni



Kerkdiensten zijn online te volgen via jacobijner.nl, youtube en bij Omroep Leeuwarden: zondag om 20u, maandag om 10u.

Mailadres doorgeven/wijzigen:
scriba@jacobijner.nl

